

SOMA BİLİM VE SANAT MERKEZİ DERGİSİDİR

BİLİM KUŞAĞI



KALBİMİZDESİN

YIL:2022 SAYI:5



BİLİM KUŞAĞI

Soma Bilim ve Sanat Merkezi Dergisidir.

Yıl:2022 Sayı:5

İmtiyaz Sahibi

Umut KOCABİYİK

Yayın Kurulu

Özgür KOCABİYİK

Zeynep YILMAZ

Serhat ÖZDEMİR

Derya KAYPAK

Nazire TAŞKIN

Grafik Tasarım

Burak MÜNEZ

Özgür KOCABİYİK

Yazarlar

Ayşe Serra ÖZTÜRK, Hafsa Nur AY, Yiğit ŞAHİN ,İrem Nur ÜLKEN ,Ahsen DURMAZ , Alper CANSEVER , Mustafa Emir KORKUT, Defne YILMAZ, Begüm Nehir KUZU, Elif BAYSAL,Elfin Ceyla YILDIRIM

ÖN KAPAK TASARIM

Özgür KOCABİYİK

Serhat ÖZDEMİR

İLETİŞİM

TURGUTALP MAH. GEYİK SK. NO:52 SOMA/MANİSA



A. Ortakirli



Ey Türk Gençliği!

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmûsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler.

Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

Mustafa Kemal Atatürk
20 Ekim 1927

İCİNDEKİLER

WHEN WE SAY ATATURK.....	6
BİR KOMUTAN-ŞİİR.....	7
ATATÜRK DÖNEMİNDE KURULAN KURUM VE FABRİKALAR.....	8-9
ATATÜRK'ÜN YOKLUĞUNDA.....	10
MY HERO ATATURK.....	11
ATATÜRK VE MÜZİK.....	12
RESİM.....	13
ATATÜRK FELSEFESİ.....	14
KÜÇÜK ATATÜKLERDEN ÖZLÜ SÖZLER.....	15
ATA'MLA FELSEFE,,,	16
TÜBİTAK BİRİNCİLERİMİZ TÜRKİYE FİNALLERİNDE.....	17
ATATÜRK ETKİNLİĞİ.....	18-19
ATATÜRK VE TÜRK TARİH KURUMU.....	20
RESİM.....	21
ŞİFRELİ ŞİİR.....	22
KÜÇÜK MATEMATİKÇİLER VE ATATÜRK.....	23
ATATÜRK'ÜN BİLİMLE İLGİLİ SÖZLERİ	24
BENİM GÖZÜMDE ATATÜRK.....	25
ATATÜRK VE KADININ CUNHURİYETİ.....	26-27

TIME

The Weekly News-Magazine

When we say Ataturk



VOL. I, NO. 4

MUSTAFIA KEMAL PASHA
"Where is a Turk his own master?"—See page 8

MARCH 24, 1923

BİR KOMUTAN

Bir komutan düşünün;
Çaresizliğin ortasında,
Mavi gözleri ufukta,
“Geldikleri gibi giderler” sözüyle umut olsun

Bir komutan düşünün;
Memleket aşkıyla yanıp tutuşan,
Yedi düveli karşısında alıp,
Ya vatan ya vatan diye haykıran

Bir komutan düşünün;
Bir elinde kitap,
Bir elinde silahla savaşıp,
Bu asil milleti göklere çıkaran

Bir komutan düşünün;
Bizler yaşadıkça yaşayan,
Cumhuriyet ateşini,
Sonsuzluğa adayan

Bir millet düşünün;
Ay yıldızın her daim var olduğu,
Cumhuriyetle şahlanan bir gökyüzü altında,
Bu komutanı ilelebet yaşatacak



İrem Nur ÜLKEN

ATATÜRK DÖNEMİNDE KURULAN KURUM, KURULUŞ VE FABRİKALAR

1. ANADOLU AJANSI: Anadolu Ajansı, Türk Kurtuluş Savaşı ile ilgili haberleri tüm dünyaya ve yurda yaymak amacıyla Atatürk tarafından 6 Nisan 1920'de Ankara'da kurulmuştur.

2. ANKARA HUKUK FAKÜLTESİ: Osmanlı Devleti'nde hakim ve savcı yetiştiren Mekteb-i Kuzat'ın kapatılmasından sonra bir hukuk mektebinin kurulmasına ihtiyaç duyulduğu için Ankara Hukuk Fakültesi o dönemin Adalet Bakanı olan Mahmut Esat Bozkurt'un girişimi ile kuruldu. 5 Kasım 1925'te Mustafa Kemal Atatürk tarafından törenle açılmıştır.

3. ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ: 5 Mayıs 1925'te kurulmuştur. Atatürk'ün doğaya olan sevgisi ve aynı zamanda Ankara halkının gezebileceği, nefes alabileceği doğal bir güzellik oluşturma düşüncesinden kurulmuştur. Atatürk kurduğu orman çiftliğinin tüm masraflarını kendisi karşılamış, tüm faaliyetleriyle bizzat kendisi ilgilenmiştir. 1937'de diğer çiftlikleriyle birlikte Atatürk Orman Çiftliği'ni de milletine hediye ederek devlet hazinesine bağışlamıştır.



Ruşen Eşref Ünaydın, Sahir Erozan, tarafından 'Türk Dili Cemiyeti' ismi talimatıyla kurulmuştur. Kuruluş zenginliğini ortaya çıkarmaktır.

8. BURSA MERINOS HALI törenle 2 Şubat 1938'de açılmıştır. için kurulmuş bir tekstil fabrikasıdır.

9. ÇOCUK ESİRGEME KURUMU: Yardıma muhtaç olan çocukları Çocuk Esirgeme Kurumu adıyla Ankara'da Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulmuştur.

10. DEMİRYOLLARI VE LİMANLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: 1927 yılında demiryollarının yapımı ve işletmesi için kurulan ve Nafia Vekaleti'ne bağlı olarak çalışan müdürlüklerin birleştirilmesi sonucu Devlet Demiryolları ve Limanları İdare-i Umumiyesi olarak kuruldu.

11. DEVLET HAVA YOLLARI: Devlet Hava Yolları 20 Mayıs 1933 yılında hava yolu işletmeciliği faaliyetlerini yürütmek için kurulmuştur.



4. MERKEZ BANKASI: Ülkemizde Kurtuluş Savaşı'yla elde edilen siyasi bağımsızlığı ekonomik bağımsızlık ile güçlendirmek amacıyla 11 Haziran 1930 tarihinde kurulmuştur.

5. TÜRKİYE İŞ BANKASI: Cumhuriyet döneminin ilk ulusal bankasıdır. Atatürk'ün talimatıyla İzmir Birinci İktisat Kongresi'nde alınan kararlar doğrultusunda 26 Ağustos 1924'te kurulmuştur.

6. TÜRK TARİH KURUMU: Avrupa devletlerinin ders kitaplarında yer alan Türkler hakkındaki olumsuz iddialara karşılık 15 Nisan 1931'de Atatürk'ün direktifleriyle kurulmuştur.



7. TÜRK DİL KURUMU: Semih Rifat, Yakup Kadri Karaosmanoğlu ile 12 Temmuz 1932'de Atatürk'ün amacı Türk dilinin öz güzelliğini ve

FABRİKASI: Atatürk tarafından Ülkenin ekonomisine katkıda bulunmak

Eski adı Himaye-i Eftal Cemiyeti'dir. korumak amacıyla 30 Haziran 1921'de

12. DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ: 1926'da Atatürk'ün direktifleriyle Başbakanlığa bağlı Merkezi İstatistik Dairesi olarak kurulmuştur. Amacı ülkenin ekonomik, kültürel ve sosyal faaliyetleriyle ilgili istatistikleri toplamaktır. 1930 yılına kadar faaliyetini bu adla sürdürmüş olup, 1930 yılında adı İstatistik Umum Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir.

13. ETİBANK: 2 Haziran 1935 yılında kurulan Etibank maden, enerji ve bankacılık alanlarında faaliyet göstermiştir.

14. MADEN TETKİK ARAMA ENSTİTÜSÜ: 1935 yılında kurulan MTA'nın amacı yer altı zenginliklerini aramak ve çıkarmak, işletilmekte olan madenleri daha verimli hale getirmek, bu alanda araştırma yapmak ve elemanlar yetiştirmektir.

15. MERKEZ HIFZISSİHA ENSTİTÜSÜ: Halkın sağlığının korunması için gerekli tedbirleri alan bir kurumdur. Sağlık Bakanlığına bağlı olarak 27 Haziran 1928 yılında kurulmuştur.



16. SÜMERBANK: 1933 yılında kurulan Sümerbank işletmecilik, sanayi mamullerini pazarlama ve bankacılık alanında faaliyet gösterdi. Sanayi Bakanlığı'na bağlı olarak kuruldu.

17. TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI (TÜRŞEKER): 26 Kasım 1926 tarihinde ilk Türk şekeri Alpullu'da kurulan fabrikada üretilmiştir.

18. ZİRAAT OKULLARI VE YÜKSEK ZİRAAT ENSTİTÜSÜ: 1933 yılında zirai alanda çalışmak üzere, teknisyen yetiştirmek, zirai yapıları ve özellikleri incelemek için kurulmuştur.



ATATÜRK'ÜN YOKLUĞUNDA

Sen gidince Ata'm dünyam karardı.
Nehirler akmadı, ağaçlar sarardı.
Sensiz bu vatan vatan olmadı.
Keşke yanımızda olsaydın Ata'm

Seninle kurtuldu bu vatan
Sen olmasaydın biz yoktuk Ata'm.
Cumhuriyeti kurdun, yükseldi vatan
Keşke yanımızda olsaydın Ata'm.

Senin sayende padişahlık gitti.
Yerine eşitlik geldi Ata'm.
Kavuştuk özgürlüğe, bağımsız oldu vatan
Keşke yanımızda olsaydın Ata'm

Her 10 Kasım'da anarız seni
Emanet ettin bize vatanı
Biz de koruyacağız emanetini
Keşke yanımızda olsaydın Ata'm.



Alper CANSEVER

MY HERO ATATURK



Atatürk is my hero because he rebuilt our country and established the Turkish Republic .

I was surprised when I learned Atatürk founded a big forest called Atatürk Forest Farm in Ankara.

Mustafa Emir KORKUT

Mustafa Kemal Atatürk, her türlü yenilik ve ilerlemede öncü olma görevini üstlenen bir liderdi. Atatürk, yeni müzik kurumlarımızın açılmasında da öncülük etmeyi sürdürmüştür. Onun sayesinde Osmanlı zamanından kalma mevcut müzik aletlerini iyileştirmiş, modernleştirmiş ve geliştirmiştir. Bunların yanı sıra, kapatılan kurumların yerine çağdaş uygarlık seviyesine uygun ve ulusal müzik anlayışımıza yakışır yeni müzik kurumları açılmıştır.

Atatürk'ün önderliğinde, müzik alanında yapılan çalışmalardan bazıları şunlardır;

- Ankara'da "Musiki Muallim Mektebi" kuruldu (1924).
- "Mızıka-i Hümayun" Ankara'ya taşınarak "Riyaset –i Musiki heyeti" adını aldı(1924)
- İstanbul Belediye Konservatuvarı kuruldu(1926).
- Ankara Devlet Konservatuvarı kuruldu(1936).
- Gazi Terbiye Enstitüsü Müzik Bölümü kuruldu(1937)
- Ankara'da Askeri Müzik Okulu öğretime açıldı(1938)

Bu kurumlar, Atatürk'ün düşünceleri ve direktifleri doğrultusunda günümüze kadar gelişerek gelmiştir. Atatürk'ün düşünceleri ve direktifleri doğrultusunda günümüze kadar gelişerek gelişmiştir. Günümüzde çağdaş Türk müziğinin temeli olan bu kuruma, çeşitli senfoni orkestraları, konservatuvarlar, üniversitelerin bünyesinde açılan müzik bölümleri, operalar, güzel sanatlar fakülteleri ve liseleri eklenmiştir.

Atatürk döneminde, çağdaş Türk müziğinin geliştirilmesi için; "Türk Beşleri" diye adlandırılan kişilerden oluşan ve müziğimizin bugünkü çağdaş seviyeye ulaşmasında büyük emeği geçen sanatçılardan Ulvi Cemal ERKİN, Hasan Ferit ALNAR, Ahmet Adnan SAYGUN, Necil Kazım AKSES Devlet bursu ile müzik eğitimi için yurt dışına gönderilmişlerdir.

Atatürk'ün Sevdiği Şarkı ve Türkülerden Bazıları Şöyle;

- Yanık Ömer
- Sobalarında Guru da Meşe Yanıyor Efem
- Atabarı
- Çökertme
- Sarı Zeybek
- Havada Bulut Yok
- Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa

DEFNE YILMAZ-BEGÜM NEHİR KUZU



ATATÜRK FELSEFESİ

*"Efendiler, bilirsiniz ki hayat demek, mücâdele ve müsâdeme demektir. Hayatta muvaffâkiyet, mutlaka mücâdele muvaffâkiyetiyle mümkündür. Bu da mânen ve maddeten kuvvete, kudrete istinat eder bir keyfiyettir."

*"Görevinizi diğer kişileri kıskanmadan yapmalısınız. Kariyer yolunda yalnız değilsiniz. Sizinle aynı hedefe sahip başkaları da olacak. Bu hayat karşılaşmasında diğer rakipleriniz yetenekleri ile sizi geçebilirler. Bir başarı elinizden kaçabilir, bundan dolayı rakiplerinize kızmayınız. Eğer elinizden geleni yaptıysanız kendinize de kızmayınız. Asıl önemli olan kariyer yolunda verdiğiniz çaba ve emektir. İnsanın elinde olan ve kendisini mutlu edecek olan şey çabadır."

*"Hayat mücadeleden ibarettir. Bundan dolayı hayatta yalnız iki şey vardır: Galip olmak, mağlup olmak."

*"Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hâkim olunamaz."

*"Her temennînin kâbil-i tatbik olup olmadığını düşünmek lüzûmu bütün vatandaşlara anlatılmalıdır. Zamânın telakkîsi çok mühim bir meseledir. ... Dünya'yı dümdüz telakkî ettikleri zaman Dünya'yı dümdüz telakkî edenler, onun beş-altı bin senede vücûda geldiğini zannetmişlerdir. Hâlbuki Dünya'nın mâhiyeti meydana çıktıktan sonra anlaşıldı ki, Dünya beş-altı bin değil, ancak milyonlarca sene zarfında meydana gelebilmiştir."

*"Her vatandaşın arzu ettiğini yapmayı düşünmesi hayalperestliktir. Yapılabilecek şey, herkesin arzusu muhassalasının vasatîsi olabilir."

*"Neşeli olmayan insanlardan iki türlü şüphe edilir. Ya hastadır, yâhut o insanın başkalarına bildirmek istemediği bir kuruntusu vardır."

*"Zamanında kitaplar karıştırdım. Hayat hakkında filozofların ne dediklerini anlamak istedim. Bir kısmı her şeyi kara görüyordu. "Mademki hiçiz ve sifıra varacağız, dünyadaki geçici ömür sırasında sevinç ve mutluluğa yer bulunmaz" diyorlardı. Başka kitaplar okudum, bunları daha akıllı adamlar yazmışlardı. Diyorlardı ki: "Mademki sonu nasıl olsa sıfırdır, hiç olmazsa yaşadığımız sürece şen ve neşeli olalım." Ben kendi karakterim bakımından ikinci hayat görüşünü beğeniyorum, fakat şu sınırlar içinde: Bütün insanlığın varlığını kendi şahıslarında gören adamlar zavallıdır. Besbelli ki, o adam birey sıfatı ile yok olacaktır. Herhangi bir kişinin, yaşadıkça memnun ve mutlu olması için gereken şey, kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır. Anlayışlı bir adam, ancak bu şekilde hareket edebilir. Hayatta tam zevk ve mutluluk, ancak gelecek nesillerin şerefi, varlığı, mutluluğu için çalışmakta bulunabilir..."

Ahsen DURMAZ-Elfin Ceyla YILDIRIM

KÜÇÜK ATATÜRKLERDEN ÖZLÜ SÖZLER

- Sevgili Gençler! Çağdaş bir ülke için eğitim en önemli unsurdur.

Betül ÖZLEK

- Bilimde başarının yolu çalışmaktan geçer.

Ahsen DURMAZ

- Bu ülke için en büyük başarı bilimle yaşamaktır.

İdil TOPRAKLI

- Kalkınacak cumhuriyetin ışığı bilimdir.

Berra DOĞRU

- Gelecek, başarılı cumhuriyet bireylerini yüceltecektir.

Ali GÜMÜŞ

- Ülkemizin gelişmesi için bilimin de gelişmesi lazımdır.

Eflin DEMİRTAŞ

- Bugün çağdaş olmak ve çağdaşlığı gelecekte de devam ettirmek en büyük amaçlarımızdandır.

Mehmet GÜR

- Ey vatan evladı! Sen bizim umut ışığımsın. Ülkemizin namını yüceltecek sizsiniz.

Elif Su KURT

- Cumhuriyete ve bilime ışık olursan vatanında bir gelecek olursun.

Emir İNAL

- Bilim ile çalışmak başarı getirir.

Berkay GÜVEN

- Ey Türk gençliği! Siz bu ülkeyi geliştirip yeşertecek umut tohumlarısınız.

Eymen BALABAN

BYF GRUPLARI SOSYAL BİLGİLER VE TARİH ÖĞRENCİLERİ

ATA'MLA FELSEFE

Ata'm senin sayende
Sorguladık her şeyi
Artık biz Logosluyuz
Cahillik bizden geri

Bilimde felsefede
İlerledik sayende
Hoşgörülü felsefenle
Barıştık tüm evrenle

Bakış açınla felsefeye
Önem verdin bilime
Sensiz belki Türkiye'de
Olmazdı bir kitap bile

Hoşça kal Mitoslar
Merhaba Logoslar
Atatürk'üm var benim
Ben de artık sizdenim.



Elif BAYSAL



TÜBİTAK BÖLGE BİRİNCİLERİMİZ TÜRKİYE FİNALLERİNDE

2022 TÜBİTAK 2204-b ortaokul kategorisinde bölge birincisi olarak Soma'yı temsil eden bilişim grubumuz 31 Ekim- 4 Kasım 2022 tarihleri arasında Diyarbakır'da düzenlenen Türkiye finallerine Biyoloji alanında katıldı. Bilişim Teknolojileri Öğretmenimiz Ertan ÖZ liderliğinde öğrencilerimiz Azra UZUN , Efe ÇAMZEYBEK ve Mahir İhsan CEBECİ Türkiye finallerinde Soma'yı temsil ederek bize büyük bir gurur yaşattılar.



Azra UZUN



Efe ÇAMZEYBEK



Mahir İhsan CEBECİ

ÖĞRENCİLERİMİZİN AŞAĞIDAKİ ETKİNLİĞE VERDİĞİ CEVAPLAR

KIYMETLİ EVLADIM,

Ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için çok çalışmamız gerektiğini sen de biliyorsun. Cumhuriyeti kurmak için çok çaba gösterdik ve fedakârlıklarda bulunduk. Ülkemizin çağdaşlaşması için bilime ve eğitime önem vermemiz gerekiyor. Bu nedenle senin gibi çalışkan ve azimli öğrencilerimizi yurt dışına eğitim almak için gönderiyoruz. Yakın bir zaman önce Ekrem Akurgal arkeoloji eğitimi, Sadi Irmak tıp eğitimi, Vildan Aşır Savaşır spor ve atletizim, İdil Biret ve Suna Kan müzik üzerine eğitimlerini tamamladılar ve yurda döndüler. Eğer kabul edersen seni de yurt dışına istediğin bir alanda eğitim görmek üzere göndermek istiyoruz.

Unutmayın ki "Sizi birer kıvılcım olarak gönderiyorum; alevler olarak geri dönmelisiniz."*

Sevgiler

Mustafa Kemal Atatürk

"Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz."

SEVGİLİ ATAM

Bu davetinize ne kadar teşekkür etsem azdır. Davetinizi kabul etmekten memnuniyet duyuyorum. Küçükliğimden beri yurt dışı nazarı, dikkatini çekmekteydi. Bu vazifeyi yapmaktan büyük onur ve gurur duyacağım. Gözünüzü arkada kalmasın. Vatan emin ellerde. Saygılar ve sevgiler...
Bir Türk Evlad
Ahşen Durmaz

SEVGİLİ ATAM

Bu teklifiniz için çok teşekkür ederim. Yazdıklarınıza beni çok değerli hissettirdi ve mutlu oldum. Yurtdışında okumayı, eğitimimi en iyi şekilde almayı istiyorum. Size söz veriyorum, Cumhuriyet'i yaşatmak ve yükseltmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım.

Sultan SEVİNÇ

SEVGİLİ ATAM

Öncelikle bu ilke için çok şey yapmış
benim gibi nesillere örnek olunuz. Bu yaşadığımız
güzel mekruh için teşekkür ederim. Teşekkürler.
büyük bir mutlulukla kabul ederim. Söz veriyar
sam ki bundan itibaren bu ilke için yararlı
şeyler yapacağım ve çok çalışacağım. Tebrikler
teşekkürler.

Saygılarla...

Bennu OKUR

SEVGİLİ ATAM

Verdiğiniz teklifi çok isten olarak
kabul ediyorum. Vatanım için her şeyi
yaparım. Siz kıvılcım olarak gönderin,
ben yittizim yerleri yakarak vatanıma
gelirim ve sonuna kadar çalışırım atam.
Vatanımızı yükseltmek için her şeyi yaparsa
hazırım atam
Saygılar

Mehmet Efe Atli

2021.14.2.2021. MEBLİTİMİZİN KURUMSAL ATAMININ İZLENİMLERİNE KATILIM...
65.22-25

SEVGİLİ ATAM

Öncelikle senin bana bu mektubu göndermen
ayrı bir şeref. Teklifin konusuna gelince bu teklif
benim için bir ilt. Değerli öğretmenlerden eğitim
almak benim için bir gurur, bir vazifedir. Bu yarı
den teklifini kabul ederek istiyorum. Senin gibi
önemli bir kişi olmak istiyorum.

Sameye Ay

ATATÜRK VE TÜRK TARİH KURUMU

Türk Tarih Kurumu (kısaca TTK), Türk tarihinin araştırılması amacıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifi sonucu 12 Nisan 1931'de kurulmuş bir araştırma kurumudur. 664 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Türk Tarih Kurumu ayrı bir kamu tüzel kişiliğe sahip olmaktadır.

1983 yılında kurulan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun denetim ve gözetimine bağlanmıştır. Türk Tarih Kurumu'nun amacı, ulusal ve uluslararası alanda hizmet veren benzer kurumlarla iş birliği hâlinde projeler yapmak, konferanslar gerçekleştirmek toplumda gerçek bir tarih algısı oluşturmaya çalışmak, Türkiye'de tarihi topluma sevdirmek, ortaya çıkan yanlış ve çarpıtılmış bilgileri düzeltmek, yalan ve tutarsız iddiaları çürütmek için sosyal ve görsel medya gibi araçları da kullanarak Tarih Kurumu'nun daha aktif bir rol üstlenmesini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda Türk Tarih Kurumu'nun hedef genç ve dinamik bir kadroyla teknolojik araçları ve gelişmelerle Türk Tarih Kurumuna yeni bir vizyon ve dinamizm kazandırmaktır.



Türk

Türk Tarih Kurumu Başkanı Tevfik Bıyıklıoğlu'na yazdığı mektupta Atatürk, 'Tarih yazmak tarih yapmak kadar önemlidir.' diyor. Türk tarihinin kayda alınmasını ve araştırılmasını çok önemsiyor. Türk nedir sorusuna Mustafa Kemal Atatürk 'Yıldırımdır, kasırgadır, dünyayı aydınlatan güneştir.' Cevabını veriyor. Tarihin önemini çok iyi bilen Atatürk mirasının bir bölümünü Türk tarih kurumuna bırakmıştır.

Ahsen DURMAZ



Atatürk, Türk Dil Kurumu Genel Merkez Kurulu'nun toplantısına başkanlık ederken (Ankara, 4 Ocak 1933)



RESİM GURUBU ÖĞRENCİLERİ

ŞİFRELİ ŞİİR

OBJ ŞÜNOFJ ÜPÜPSNH'Sİ EBN ÖBTGİGUAB

Vrçsj tüpüdfiaüj esn hülfhtknoüi
Bhibdgi üh ortri vbnnühoü
Üdüziün zgzbh üzftkn
Pkmnühiün fofjüvgıgıtknoü
Obogi çsn zfhftkn
Luçsn luçsn vühüvgıgıtknoüi
Obj şünofj çlubbvbhıngiab
Obj şünofj üpüpsnh'si obj şünofj
Tüüüvgıgıtknoüi çljısiyb
Khtüvgıgıtknoüi
Hüüüvgıgıtknoüi pkmnüdfif
Çsj födfjaü zümü hsnbh bıab
Züföüvgıgıtknoüi çbyb çsjasu
Bhgm vgzbvgıgıtknoüi agıbagıyb
Obj şünofj tanbdgiab
Obj şünofj üpüpsnh'si obj şünofj



(İ. Boüp Pkuhkmünüj)

BYF 2 D ÖĞRENCİLERİ

SEVGİLİ ÖĞRENCİLRİMİZ BU ŞİFRELİ BİR ŞİİR.BAKALIM ŞİFRELERİ ÇÖZÜP BU ŞİİRİ ORTAYA ÇIKARABİLİR MİSİNİZ?

KÜÇÜK MATEMATİKÇİLER VE ATATÜRK



ATATÜRK'ÜN BİLİMLE İLGİLİ SÖZLERİ

- Benim manevi mirasım ilim ve akıldır. Benden sonra, beni benimsemek isteyenler, bu temel mihver üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar.
- Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve her ulus kişinin kafasına koyacağız. Bilim ve fen için kayıt ve şart yoktur.
- Bir ulusun asker ordusu ne kadar güçlü olursa olsun, kazandığı zafer ne kadar yüce olursa olsun, bir ulus ilim ordusuna sahip değilse, savaş meydanlarında kazanılmış zaferlerin sonu olacaktır. Bu nedenle bir an önce büyük, mükemmel bir ilim ordusuna sahip olma zorunluluğu vardır.
- Biz cahil dediğimiz zaman, mektepte okumamış olanları kastetmiyoruz. Kastettiğimiz ilim, hakikati bilmektir. Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi, hiç okumak bilmeyenlerden de hakikati gören gerçek alimler çıkabilir.



- Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, hayat için, başarı için en hakiki yol gösterici ilimdir, fendir. İlim ve fennin dışında yol gösterici aramak gaflettir, cahilliktir, doğru yoldan sapmaktır.

- Toplumun gerçek amacına, gerçek mutluluğuna ulaştırmak için iki orduya gerek vardır. Biri vatanın hayatını kurtaran

asker ordusu, diğeri ulusun geleceğini yoğuran bilim ordusudur.

Yiğit ŞAHİN

BENİM GÖZÜMDE ATATÜRK

Sarı saçları aynı bir güneş gibi parlıyordu. Buz gibi savaşın ortasında mavi gözleri özgürlüğü arıyordu. Komutanım diyerek kenara çekilmedi. Bizzat düşmanın karşısına çıktı. Asla pes etmedi etmeyecekti.



Yanıma biri gelse “Senin dilinden Atatürk kimdir?” diye sorsa cevabım kesin ve nettir: “Atatürk dünyaya düşen bir cemredir. Dünyaya böyle bir lider bir daha gelmez. Bir kere gelmiştir. O da bizlere yani Türk milletine nasip olmuştur.” derim. Atatürk belki de olmasaydı ve geri çekilseydi. Şuanda bu sıralarda oturamayacaktık. Kız çocukları okula gönderilmeyecekti. Milletimiz için en önemlisi dinimiz, geleneklerimiz, dilimiz, yemeklerimiz değişecekti.

İşte her 10 Kasım'da bu yüzden Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz. Benim içimdeki Atatürk kahraman, cesur ve ülkesi için her şeyi göze alan bir liderdir. Atatürk

deyince aklıma sanat gelir, bilim gelir, ilim gelir. Savaşta yazdığı ve okuduğu kitapları beni derinden etkiler. Şimdiki bazı çocuklar kırtasiyede bulunan raflara dizilmiş renkli renkli kitapları okumaya üşeniyorlar. Eski savaş zamanlarını düşününce o çocuklara çok kızıyorum. Atatürk dünyada örnek gösterilebilecek bir liderdir. Onu anlatmaya kelimeler yetmez.

Hafsa Nur AY



ATATÜRK VE KADININ CUMHURİYETİ

Mustafa Kemal Atatürk "Dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir" diyecek kadar kadının toplum ve medeniyet içindeki yerini takdir etmektedir. Kadın haklarını batılılaşmanın ve çağdaşlaşmanın bir unsuru olarak



algılamıştır. Türk kadınına her zaman güvenmiş ve Türk kadınının toplumda hak ettiği yere gelebilmesi için öncü reformlara imza atmıştır. Hiçbir ülkede, hiçbir lider, kadın hakları için böylesine duyarlı olmamış ve böylesine savaşmamıştır. Bu yazıda Mustafa Kemal Atatürk'ün kadın ve kadın eğitimine verdiği önem irdelenmiştir.¹ Başka hiçbir ülkede bir lider kadın hakları için böylesine savaşmamıştır.

Atatürk'ün Türk kadınına saygısı, Kurtuluş Savaşı'ndaki deneyimleri ile daha da artmıştır. Türk kadınlarına Cumhuriyet döneminde verilen hakların mücadelesiz olarak elde edildiğini savunanlara, kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının verilmesi ile ilgili görüşler sırasında Atatürk şu sözleri

ile cevap vermiştir: "Türk kadınına bu hakkın bir lütuf olarak verildiği düşüncesinde değiliz. Kimse bu kanaatte olamaz. Bir memlekette, yurdun her tarafı istilaya uğradığı zaman, kadınlar ateş altında erkeklerle beraber omuz omuza çalışırlar, elbette bu varlıkların yurdun her köşesinde ve her tabakasında söz söylemeye hakları vardır..."²

22 Nisan 1935 tarihinde İstanbul Beylerbeyi Sarayı'nda "Milletlerarası Kadın Kongresi"nin toplanması için zemin hazırlamış olan Atatürk, kongreyi himayesi altına almıştır. Dünya çapında ünlü kadınların ve yazarların katılımını da sağlayan Ulu Önder, kongreye gönderdiği telgrafta "Siyasî ve içtimai hakların kadın tarafından kullanılmasının, beşeriyetin saadeti ve prestiji bakımından elzem olduğuna eminim" ifadelerine yer vermiştir. Buna göre, Türk kadınının dünya kadınlarıyla ilişkilerinin alacağı şekil de Atatürk'ün "Türk kadınının dünya kadınlarına elini vererek dünya barış ve güveni için çalışacağına emin olabilirsiniz" ifadeleriyle belirlenmiştir.³



Atatürk ülke kalkınmasının ancak kadın-erkek birlikte olduğunda istenilen düzeyde gerçekleşebileceğine inanıyordu .4 Ekim 1926 Türk Medeniyeti kanunuyla Türk kadınları da eşit yurttaş sayılmıştır. Türk kadını artık Avrupalı kadınların sahip olamadığı haklara sahip olmuşlardı. Artık kadınlarda istedikleri gibi okuya biliyor, kız ve erkek eşit sayılıyordu. Bunun yanında mirasta kızında hakkı vardı. Kadınlar istedikleri işte çalışabiliyor ve artık kadınlarda boşanma hakkına sahip olmuşlardı.

Ayrıca kadınlara seçme ve seçilme hakkı da verilmişti. 3 Nisan 1930 tarihinde kadınlar belediye seçimlerinde oy kullanabilme, 28 Ekim 1933'te kadınlar köylerde muhtar ve ihtiyar kuruluna seçme ve seçilme hakkı , 4 Aralık 1934'te kadınlara millet vekili seçme ve seçilme hakkı verildi. Türk kadınının ilk oy kullanması 1935 yılında olmuştur.

Tüm bunlara baktığımızda Atatürk ün milletinin her kesimini çok sevdiğini ve daha iyi bir hale getirebilmek için elinden geleni yaptığını görmekteyiz. Ancak kadınların gücünün farkına varan Atatürk onları erkeklerle eşit hale getirerek kurduğu cumhuriyette bir güç olarak kullanmıştır. Kadının zekası ve fedakarlığı Atatürk döneminde kadını çok yüksek yerlere taşımıştır.

Kaynakça

- 1- ERDEM ,Ali Rıza ,”Atatürk’ün Kadına ve kadın eğitimine verdiği önem” , 2015, s9,
- 2- SAYGIN, Işıl, “Atatürk Cumhuriyeti ve Kadın Hakları” s.545-546
- 3- GÖKSEL, Burhan, “Atatürk, Cumhuriyet ve Kadın Hakları, “, Atatürk Araştırma Merkezi Yay, Ankara, 1992, s. 926-927

Ayşe Serra ÖZTÜRK



10

KASIM
ATAMIZI SAYGIYLA
ANIYORUZ

1881 - 1938